

**LỜI CHÀO MỪNG
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI
VÀ NHÂN VĂN**

PGS. TS. LÂM BÁ NAM*

Kính thưa:

- Ngài TS. Heinz Ludwig Nastansky, Trưởng đại diện Quỹ Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam, Lào, Campuchia;
- Ngài Chu Shiu-Kee, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam;
- Các học giả, các nhà khoa học;
- Các quý vị đại biểu và các bạn.

Trước hết, xin cho phép tôi thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các học giả quốc tế và các nhà khoa học từ mọi miền Tổ quốc về tham dự Hội thảo quốc tế với chủ đề: “Những vấn đề triết học phương Tây thế kỷ XX”, một chủ đề có ý nghĩa lý luận và học thuật đối với nghiên cứu và giảng dạy triết học ở Việt Nam hiện nay.

Kính thưa toàn thể quý vị!

Triết học là sự kết tinh tư tưởng của mỗi thời đại, thu hút sự quan tâm chú ý của toàn thể trí tuệ nhân loại. Từ xa xưa các nhà triết học đã luôn hướng những suy tư của mình giải đáp cho những

* Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

câu hỏi muôn thuở mang tính bản thể của tồn tại người, liên quan đến từng cá nhân, từng quốc gia - dân tộc và cả nhân loại. Và đó cũng là vấn đề đang đặt ra trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.

Giới nghiên cứu và giảng dạy triết học ở Việt Nam cũng đã và đang đồng hành với những vấn đề khoa học do thực tiễn đất nước đặt ra về vấn đề này. Để thực hiện điều đó, vấn đề đặt ra là cần phải học tập và nghiên cứu những tư tưởng từ Đông sang Tây trong quá khứ cũng như hiện tại nhằm kế thừa và phát triển những hạt nhân hợp lý nhằm góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong dòng chảy chung vô tận của tư tưởng nhân loại, có một giai đoạn khá đặc biệt là thế kỷ XX, một thế kỷ đầy biến động với nhiều biến cố lịch sử. Trong bối cảnh chung đó, một thời gian dài, những nghiên cứu triết học ở Việt Nam còn hạn chế trong việc tiếp cận đối với các trào lưu, các trường phái triết học phương Tây.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, và nhất là từ khi chủ trương tích cực chủ động trong quá trình hội nhập vào đời sống chung nhân loại, mà kết quả rõ nhất là Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO tháng 11 năm 2006, việc nghiên cứu các tư tưởng triết học phương Tây đã được triển khai từ hiện tượng học đến chủ nghĩa hiện sinh, từ chủ nghĩa thực dụng đến chủ nghĩa thực chứng, từ triết học phân tích đến nhân học triết học, v.v... Nghiên cứu về những vấn đề bản thể luận, siêu hình học, nhận thức luận, những vấn đề triết học của khoa học - công nghệ hiện đại, triết học lịch sử, những vấn đề xã hội, đạo đức học, môi sinh, v. v... trong triết học phương Tây hiện đại đã thu được những thành tựu bước đầu rất đáng khích lệ. Triết học phương Tây, từ lịch sử cho đến hiện đại, đã được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những công trình nghiên cứu về các trào lưu hay chủ đề của triết học phương Tây hiện đại. Tuy nhiên, đó mới chỉ là kết quả bước đầu trước yêu cầu tìm hiểu, nhận thức về dòng triết học này ở Việt Nam hiện nay.

Như chúng ta đã biết, Việt Nam xác định chủ nghĩa Mác-Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, nhưng để hiểu đúng bản chất khoa học - cách mạng và hơn nữa, để phát triển sáng tạo, thì cần phải nghiên cứu sâu sắc tình hình thực tiễn cũng như tri thức nhân loại. Để có thể thực hiện thành công sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá, việc nắm bắt kho tàng tri thức của nhân loại, trong đó có triết học phương Tây thế kỷ XX, là cần thiết và hữu ích.

Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm Ngày Triết học Thế giới 2006, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành cuộc hội thảo này để tạo đà phát triển, tạo cơ hội cho các nhà khoa học trong và ngoài nước, các địa phương gặp gỡ, giao lưu học hỏi, trao đổi ý kiến về những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đó. Đây là sự tiếp tục công việc đã được mở đầu cách đây hai năm, cũng tại hội trường này, chúng ta đã tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “*Triết học cổ điển Đức: những vấn đề nhận thức luận và đạo đức học*” với sự tài trợ của Quỹ trao đổi Hàn lâm Đức và Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. Hôm nay, một lần nữa tôi rất vinh dự được chào mừng các quý vị. Với tinh thần giao lưu, hợp tác, chúng tôi hi vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, chân thành và quý báu từ phía các học giả trong nước và quốc tế. Thay mặt Nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), cơ quan tài trợ chính của Hội thảo chúng ta hôm nay. Trường Đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội hy vọng trong tương lai tiếp tục nhận được sự cộng tác của các cơ quan và đồng nghiệp từ CHLB Đức.

Chúc sức khoẻ toàn thể quý vị, chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

