

MẤY SUY NGHĨ VỀ SỰ LUẬN ĐỊNH CỦA MỘT SỬ GIA THÁI BÌNH VỚI

TRẦN THỦ ĐỘ

Nguyễn Tiến Đoàn

Trong bài viết này chúng tôi không có tham vọng liệt kê đã có bao lời bàn, lời bình về Trần Thủ Độ trong các bộ chính sử như Toàn thư, Cương mục hoặc các bộ sử có tên tuổi như Việt sử tiêu án của Ngô Thị Sí (1726 - 1780) Quốc sử tục biên của Lê Quý Đôn (1726 - 1784) Việt sử thặng binh của thám hoa Nguyễn Đức Dạt (1823 - ?) v.v...

Qua nghiên cứu các bộ sử do các tác giả ở Thái Bình biên soạn gần đây như bộ "Đại Việt sử bì yếu" 6 tập của phó bảng Khiếu Dục Chi soạn năm Duy Tân nguyên niên (1907), "Việt sử tiết yếu" 6 tập in ván gỗ, có bài tựa của tuân phủ Trần Dinh Lượng, do 1 tập thể tác giả soạn năm Duy Tân thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm Mậu Thân (1908). Việt sử tân biên 4 tập do trình Giang Ngô Đức Dung soạn - Nguyệt Viên tử hiệu dính năm Mậu tuất (1958) Việt Trung thông giám 10 tập do Quán Viên tấu soạn năm 1983 (Quý hợi). Bốn bộ sử trên đều viết bằng chữ Hán, có bộ lấn cả Hán - Nôm (thông giám).

Dọc kỵ họ Trần, tình cờ tôi gặp 1 công an Trần Thủ Độ của tác giả Tổng Văn Sơn. (1)

Dịch nghĩa

Công án Trần Thủ Độ.

Tổng Văn Sơn nói: Luận về công án Trần Thủ Độ. Từ xưa, người phò tá dựng nghiệp để vương hán phái là người có tài đức, có học vấn phi thường chính đại quang minh như vàng nhật giữa trời. Có như thế mới có khả năng kiến lập công huân trên đời chẳng ai sánh kịp, lưu tiếng thơm ở sử xanh. Chưa từng nghe người không có học mà có tài lược. Ôi! Tài lược dù phát tiết từ thiên tư di nữa thì trình độ học vấn là điều kiện để tăng thêm kiến thức. Cái gọi là vô học của Trần Thủ Độ mà có tài lược ấy, thế chẳng phải là âm mưu xảo quyết thì cũng là phát xuất ở sự cưỡng ép tranh đoạt tàn bạo mà thôi.

Dẫu có tài vượt hơn người chẳng qua là thủ đoạn ranh mãnh, dối trá, là dâu só, dâu mối của gian loạn vậy! Trần Thủ Độ sẵn có cái tài lược ấy mà không có học thuật thì cái tài của ông ta càng cao thì âm mưu ông ta càng xảo quyết, cái tâm ông ta càng nhẫn thì sự việc ông ta làm càng phản nghịch. Ông ta biết nhà Lý sắp mất nên tư thông với Lý hậu (hoàng hậu nhà Lý), đem Huệ Tông làm một trò đùa ngu xuẩn, xui giục đi tu, dụ dỗ truyền ngôi cho con gái, mưu đặt các lô, xua đuổi tôn thất nhà Lý, chuyển Lý sang Trần, không dùng binh lực mà dùng nhan sắc. Thậm chí nhổ cỏ tận gốc, lấp hố sâu xây nhà, mưu thảm ác độc khiến người rơi lệ, lòng dạ xót đau. Hơn nữa, còn dẫn dắt họ Trần phá hoại nền nếp luân thường. Đó là việc công chúa Thiên Thành lấy chồng (2), công chúa Thuận Thành hầu chú

(8), làm cho người sau noi thành tập quán, coi người thân thích (về quan hệ hân nhau) cũng như người dung. Người làm hù bại thiên luân là Thủ Độ, người làm loạn nhà Trần cũng là Thủ Độ. Việc giáp rập nén đạo đức nhà vua hả lại như thế!

Rốt cục Thái Tông vì làm rể mà chiếm đoạt được ngôi báu, mưu đó là do người ông (chỉ Thủ Độ). Cho nên (về sau) có Hồ Quý Ly ở ngôi mà chiếm được nước rồi giết luôn con rể. Chuyện hưng vong như giấc mộng, chuyện báo phục như cái vòng tròn. Quá trình thiên diễn của công lý là như thế. Cái họa của Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần hả chàng phái là Trần thủ Độ đã chuẩn bị sẵn đó rồi sao!

Công án trên, Tổng Văn Sơn phủ nhận hoàn toàn vị trí, vai trò công hiến của Trần Thủ Độ, người kiến trúc sư kiệt xuất của vương triều Trần và lên án ông không tiếc lời. Khỏi phải nói, tác giả đứng trên lập trường quan điểm nho giáo nên có những lời án thiên lệch, vụn vặt không thể chấp nhận tất cả được.

Danh giá đúng đắn về Trần Thủ Độ, ngoài việc phân tích thời đại những bế tắc, suy đốn của xã hội Việt Nam cuối triều Lý và hoạ xâm lược Nguyên Mông đang lù lù trước mắt quân dân Đại Việt, có tinh, trường hợp xuất thân, ý chí mãnh liệt của ông nhiều bản tham luận đã đề cập.

Ở đây tôi muốn nói đến một Trần Thủ Độ pháp gia. Ông dù tư cách một "Pháp gia hành động" sớm nhất, kiệt xuất nhất của lịch sử phong kiến Việt nam trên các

mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. không phải "Pháp gia thuần túy" (Rất tiếc là sau Trần Thủ Độ, những vị vua, những vương triều sau đó không ai kế thừa tư tưởng pháp trị của ông. Có chăng, qua những việc làm của Lê Thánh Tông, Minh Mệnh sau này thấp thoáng dấu vết học thuyết Pháp gia).

Hệ thống lý luận Pháp gia cổ đại Trung Quốc qua nhiều triều đại đến Han Phi tử (280 - 233 trước CN) thì học thuyết của ông được thừa nhận là tiêu biểu nhất, hoàn chỉnh nhất. Học thuyết của ông cho đến nay vẫn mang tính thời sự, tính hiện đại không thể phủ nhận được.

Trong thiêng "Hữu độ" (có phép tắc) có đoạn:

... Pháp luật không hùa theo người sang. Sợi dây dọi không uốn mình theo cây gỗ cong. Khi đã thi hành pháp luật thì kẻ khôn cũng không thể từ, kẻ dũng cũng không dám tranh. Trừng trị cái sai không tránh kẻ đại thần, thường cái đúng không bỏ sót kẻ thất phu: (4)

Các triều đại phong kiến Việt Nam vốn không quen với Pháp gia, bài xích nó, coi là đạo bá. Họ xa lì với "Quyền, thuật, thế" và cho là xảo trá, tàn bạo, thực dụng, không có nhân nghĩa. Điểm lại trên thực tế, bất cứ họ nào lên làm vua ở Việt Nam thời phong kiến, nhất là từ Lê đến Nguyễn, họ đều vận dụng đường lối "dương Nho - ảm Pháp" cả. Nghĩa là đưa cương thường lên hàng đầu để ràng buộc, giáo hóa lòng người. Mặt khác họ vẫn cần và rất cần đến pháp luật nghiêm trị kẻ làm bậy, bọn làm rối kỷ cương, bọn phản loạn. Nhưng luật pháp hướng về

dại da số quân chúng chứ không phải cho vua chúa. Còn vương công đại phu có chẳng lại là sự bao che, dứt lót ở mức độ khác nhau để thoát tội. Nhận thức tư tưởng, hành động và tập quán ấy đã thành nếp và kết cứng qua các triều đại PK Việt Nam. Ánh hưởng đó còn tác động không nhỏ tới hôm nay, thậm chí cho đến đầu những năm 80, một số người cho rằng pháp trị là ác, là tàn bạo. Họ cho rằng dân tộc VN là 1 dân tộc giàu lòng nhân ái, tinh thần nghĩa xóm ràng buộc nhau, dùng pháp trị sẽ phá vỡ truyền thống tốt đẹp ấy! có lẽ nhận thức đó thích hợp với 1 nhà tu hành hơn là một nhà chính trị, nhất là chính trị hiện đại.

Điểm lại một số việc Thủ Độ đã làm:

- Tiến hành cuộc "cách mạng nhung" trong cung đình, chính biến bằng nhan sắc.
- Giết Huệ Tông, tàn sát họ Lý - đổi họ Lý sang họ Nguyễn.
- Dánh dẹp các thế lực cát cứ.
- Näm họ khấu, họ tịch. Đặt các lộ. Cử quan cai trị từ Trung ương xuống đến địa phương cấp xã.
- Chế định Hình luật, cho soạn "Quốc triều tân chế" 20 quyển và "Quốc triều thường lỗ tân biên".
- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc trị thủy, phát triển nông nghiệp
- Mở mang xây dựng nền văn hóa đa dạng, phong phú.
- Tổ chức quân đội hùng mạnh - chăm lo biên phòng.

- Là linh hồn là xương máu trong cuộc sự của Nguyễn Mông lần thứ nhất (1258) v.v...

Những công việc trên Thủ Độ vận dụng đường lối "dương Pháp, âm Nho". Để bao quát hơn, có thể thêm: "dương Pháp, âm Nho, sùng Phật" Quá trình nắm quyền điều hành công việc đất nước thay ông vua tí hon, Thủ Độ luôn hoán vị 2 cấp:

Dương Pháp - âm Nho và Dương Pháp - âm Nho - sùng Phật

cho thích ứng với tình hình chính trị đất nước bấy giờ là đúng, là hợp thời, là cần thiết, hợp quy luật và rất nhân đạo. (5)

Nho gia quá nhấn mạnh về sự vô học của Trần Thủ Độ. Điều này không hẳn đúng. Chúng tôi không có đủ cứ liệu chứng minh Trần Thủ Độ đã học, đã đọc và nghiên ngẫm những bộ sách nào. Song, sẽ là không cần thiết nếu như chúng ta xem cách xử sự của ông từ việc lớn đến việc nhỏ như việc chọn người làm chức câu dương (coi kho) đến việc sắp xếp bộ máy Nhà nước dù mạnh để đánh thắng Nguyên Mông, ta thấy ông là một người uyên bác thực sự và có đọc rất nhiều sách khác ngoài sách Nho gia.

Ông có câu nói đã thành danh ngôn.

"Phảm đã làm vua trong thiên hạ, phải Mỹ ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, phải Mỹ tâm lòng của thiên hạ làm tâm lòng của mình.

Câu này của Trần Thủ Độ rất giàn, rất sát với điều I trong Thượng Huy (Sách Tam lược) của binh già:

Pháp làm chủ tướng (làm vua) cốt phải nắm lấy lòng dạ các bậc anh hùng, thường bống lộc cho kẻ có công, biến ý chí của mình thành ý chí mọi người. Khi mọi người cùng một nguyện vọng với mình thì không sự nghiệp nào không thành. Khi mọi người cùng một lòng căm giận với mình thì không kẻ địch nào không chiến thắng. Nước trị nhà yên là được lòng người. Nước mất nhà tan là mất lòng người. Đối với người hâm dường chí khỉ trong lồng, ta nguyện cho họ được toại chí".

(Hoàng Thạch Công - Tam lược - Trang 472. Nguyễn Tiến Dũng dịch Quân ủy - Quân giải phóng nhân dân Trung Hoa xuất bản Bắc Kinh - 1988).

Tôi suy đoán không nhầm rằng Trần Thủ Độ đã đọc khá nhiều binh thư, binh pháp cổ của Việt Nam và Trung Quốc. Bởi những bộ binh thư như: Tôn tử - Tam lược - Tư Mã pháp - Uất Liêu tử... Dều hâm chứa rất nhiều "Quyền, Thuật, Thủ", mà chủ yếu là của Pháp gia, Nhân, Nghĩa, Lễ của Nho gia - Trọng nho của Đạo gia (có sách còn chú trọng cả Kham dư gia - Quân sâm - Sâm vi mãi nữa). Sở dĩ Trần Thủ Độ sai những nhà phong thủy đi xem khắp nơi trong nước, nơi nào có lòng mạch vượng khí thi triển yểm, như đào sông, đục núi, lập các kinh ngòi... trong binh pháp cũng có nói qua. Như thế cũng có cơ sở để khẳng định Thủ Độ đã nghiên cứu binh pháp và vận dụng binh pháp rất giỏi.

Tôi suy đoán không nhầm rằng Trần Thủ Độ đã đọc qua nhiều binh thư, binh pháp cổ của Việt Nam và Trung Quốc. Bởi những bộ binh thư như: Tôn tử - Tam lược - Tư Mã pháp - Uất Liêu tử... Đầu hàm chứa rất nhiều "Quyền, Thuật, Thủ", mà chủ yếu là của Pháp gia, Nhân Nghĩa, Lỗ của Nho gia - Trọng nho của Đạo gia (có sách còn chú trọng cả Kham dư gia - Quân sấm - Sấm vi mài nữa). Sở dĩ Trần Thủ Độ sai những nhà phong thủy đi xem khắp nơi trong nước, nơi nào có long mạch vượng khí thì trán yểm, như dào sông, dọc núi, lấp các kênh ngòi... trong binh pháp cũng có nói qua. Như thế càng có cơ sở để khẳng định Thủ Độ đã nghiên cứu binh pháp và vận dụng binh pháp rất giỏi.

Điều 5, sách Quân sấm (4) nói: "Việc bình trị có thể mưu đồ vô giới hạn, giúp nên uy trỗi, sửa trị 8 cõi được tốt lành, định yên 9 rợ được xác bền, bí mật. Mưu tính như thế là thày của bậc đế vương".

(Sđ dẫn - tr 473 - NT Đoàn dịch)

Lần trở lại lúc thiếu thời Trần Thủ Độ xuất thân làm lính, trước đó có cấp sách di học, nhưng chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu. Chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu tức là chưa có bằng cấp nhưng phải là đã đọc thông viết thạo. Một con người dấn thân cho sự nghiệp, lại ở trong quân ngũ một thời gian dài từ cấp thấp đến cấp tối cao, với ý chí kiên cường, bản lĩnh cứng rắn và thông minh như ông, khi thời cơ đến, ông đã biến những kiến thức tiếp thu trong binh pháp thành chủ trương, hành động kiên quyết như vậy, toàn diện như vậy, "mưu đồ vô giới

như vậy. Như như sau về học. (Pháp gia - Bình
gia) và chỉ khi nào nó được sự nghiệp vang dội mà
lịch sử phải thừa nhận!

Có thể điều này các nhà bình luận trước bỏ qua
hoặc coi nhẹ. Cho nên Trần Thủ Độ không được mấy
khen ngợi trong đám Nho gia chẳng?

Cũng có cơ sở để phản đoán rằng Trần Hưng Đạo
nếu này đã tiếp thu được kiến thức Bình gia - Pháp gia
của Trần Thủ Độ qua thực tế điều binh khiển tướng cộng
với kinh nghiệm chiến đấu bản thân và quân đội triều
Trần đã tổng kết, biên soạn được sách "Binh thư yếu
luật" có nhiều nguyên lý bất hủ, vẫn không hề lạc hậu
ngay trong chiến tranh hiện đại, chiến tranh hạt nhân.

Còn nguyên lý báo phục, tác giả Tống Văn Sơn nói
là điều không thể tin được. Chuyện đời là đau khổ, tang
thương. Người viết bài này chọt nhở đến hai câu thơ cuối
trong bài thết luật của Mao Trạch Đông, một pháp gia
hiểu mới, viết khi quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa
đánh chiếm Nam Kinh tháng 4 - 1949 rất chí lý.

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lao.

Nhân gian chính đạo thị thương tang

Tạm dịch: Trời nếu da tình trời cũng móm

Con đường chính đạo ấy tang thương!

Sá gì bạn tám chuyện đau khổ, vật đổi sao đời. Lịch
sử luôn tự nó đi tới, xây dựng và phá phách, phá phách
rồi xây dựng theo hệ số lũy tiến nhất định. Mỗi buổi di
linh của lịch sử không gì không phải trả giá. Đó là luật

cân bằng tự nhiên, "tồn hòn đú, bờ bắc túc mía trước ngực
phương Đông đã mách bảo ta cách đây trên vải chục thế kỷ.

Nói việc Trần Thủ Độ là người làm hù bụi thiền
luân. Đó là lời kết tội với vàng, thiên lệch. Từ lâu người
ta (kể cả dân gian và giới Nho gia) cho rằng họ Trần
muốn chiếm giữ ngôi báu muôn đời không để lọt sang
họ khác nên chủ trương người trong họ lấy lẫn nhau.
Không hẳn thế, các vua Trần có nhiều họ mẹ khác. Thái
Tông có mẹ họ Lê. Thánh Tông có mẹ họ Lý. Hiển Tông
- Nghệ Tông có mẹ họ Lê, Duệ Tông có mẹ họ Đỗ - Phế
đế - Thiếu đế có mẹ họ Lê. Rõ ràng không có nội quy,
thế chế hôn nhân nội tộc. Những người họ Trần lấy lẫn
nhau là hiện tượng hôn nhân tự do, chuyện luyến ái bình
thường của trai gái, một đặc điểm của các tập đoàn đánh
cá, các vạn chài trên sông biển xưa.

Nếu có hôn nhân nội tộc thành thế chế thì đến
Trần Anh Tông (cháu 5 đời Trần Thủ Độ) hẳn có đuôi như
duôi lợn như trong tiểu thuyết "100 năm cô đơn" của Mác
kết rồi!

1 - Tống Văn Sơn. Tên thật là Phan Cảnh Trung,
người xã Tống Văn, h. Vũ Tiên - Đô cử nhân khoa
Tân Mão (1891) là đồng tác giả bộ Việt sử tiết yếu
- và biên soạn tập Ngũ Gia thế phả chí Tống Văn.
(Nguyễn Tiến Đoàn dịch - lưu chiểu tại Thư viện
KHXH - Hà Nội - 1974)

(2) Hòn Phi tử (trang 49 - NXB văn hóa - 1992)