

## NGÔI ĐÈN BÊN SÔNG GHI CÔNG ƠN TRẦN THỦ DỘ

PGS PTS Trần Bá Chi.

### I. Tổng quan về nhân cách Trần Thủ Độ.

Trần Thủ Độ sinh năm Giáp Dần (1194) triều Lý Cao Tông và trưởng thành vào thời vận nhà Lý đang suy vi, nghiêng đổ. Lý Cao Tông thi suốt ngày đắm say tiêu sái, đam mê vũ nhạc, mọi việc quốc gia đại sự đều trông cậy vào các đại thần mẫn cán như Tô Hiến Thành, Trần Trung Tông, Đỗ Kinh Tu gánh vác, chống đỡ. Lý Huệ Tông (Hạo Sâm) thì càng nhu nhược bất lực, nên xã hội xảy biến loạn, trộm cướp nỗi lên khắp nơi, vua phải rời bỏ kinh thành, gian nan xiêu dạt; lâm lúc phải nhờ cậy vào thế lực họ Trần Lưu Gia cứu nguy cho xá tắc. Nhờ đó mà một số nhân vật họ Trần có dịp được tham dự vào chính sự của đất nước. Trần Tự Khanh do có công đánh tan thế lực bọn Phi Lang, Dinh Khả, Bùi Dô ở châu Đại Hoàng và cùng Phan Lân xếp đặt quân ngũ, chế vũ khí, luyện tập võ nghệ cho binh lính mà được phong đến chức Thái úy phụ chính. Cuối năm 1223 Trần Tự Khanh chết, anh ruột Khanh là Trần Thủ Độ lại được thay thế cương vị quan trọng. Từ đó, châu Đại Hoàng tạm yên, nhưng thế lực Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn vẫn mạnh, các cuộc chiến loạn ở Quốc Oai, châu Khoái, châu Dảng, Dội Sơn v.v... vẫn chưa dẹp tắt; một mình thái úy Trần Thủ Độ không để chể ngự nổi. Đó là lý do để năm 1224 vua Lý

Huân Tông phái vời Trần Thủ Độ trao chức Diện tiền chỉ huy sứ, điều khiển các lực lượng ở cẩm dinh đối phó với các toán quân phiến loạn.

Triều Lý đến lúc này đã suy yếu thực sự, các thân nhân họ Trần đã nắm giữ ác trọng trách, Trần Thủ và Trần Thủ Độ quyết đoán mọi việc trong triều ngoài nội. Đó là cơ hội để Trần Thủ Độ đưa Trần Cảnh lên ngôi thay Lý Chiêu Hoàng. Các chính sử chép: .... Thủ Độ tuy ít học vấn, nhưng tài lược hơn người, làm quan triều Lý được mọi người tôn sùng. Thái Tông nhà Trần lấy được thiên hạ đều do mưu lược của Trần Thủ Độ cả.

Trần Cảnh mở đầu để nghiệp nhà Trần, tháng Giêng năm Bính Tuất (1226) tôn phong quốc thúc Trần Thủ Độ lên chức Thái sư thống quốc hành quân uý chiêu thảo sứ. Với cương vị ấy, Trần Thủ Độ quyết đoán mọi việc lớn của đất nước, nhưng tất cả mọi việc làm của ông đều nhằm đưa lại lợi ích cho nhân dân, cho sơn hà xâ tác; không một mảy may xuất phát từ tư lợi của cá nhân, gia đình ông. Có thể nói ông là một nhân vật liêm khiết, cương trực, trong sáng của thời ấy.

Đến cả tấm thân ông, ông cũng sẵn sàng xả thân cho nước, không do dự không tính toán. Khi sức mạnh của giặc Nguyên mới đầu ào ạt vào nước ta, vua Trần hoảng sợ lúng túng, ông cả quyết thưa rằng: ... Đầu thòn chưa mất, xin Bệ hạ đừng lo. Đó là câu nói bất hủ của Trần Thủ Độ, khiến đời đời con cháu kính phục, ghi lòng tạc dạ đến nay nước mắt.

## II. Công ơn trần thủ độ với nhân dân huyện Yên Dũng.

Huyện Yên Dũng (xưa là Cố Dũng) nay thuộc Hà Bắc, phía ngoài dọc theo sông Cầu, phía trong có núi Nham Biền. Đầu thời Trần, khu núi này còn um tùm rậm rạp, có nhiều hang hốc cổ kính, cư dân các làng ở quanh dưới chân núi, quanh năm vùi đất, mò mang vườn rẩy, thường cũng phải vét sông dập đê theo chủ trương mò mang kinh tế của triều Trần.

Đất huyện Cố Dũng thuộc ấy thuộc về Lạng Châu, một bộ phận thái ấp của Trần Thủ Độ do vua Trần phán phong vào mùa Thu năm 1226. Đất canh tác ở đây thường bị nước lụt sông Cầu tràn lên làm hại lúa màu, rau quả...

Từ khi họ Trần bắt tay vào việc quản lý đất nước, Trần Thủ Độ giúp vua chủ trương mò mang hệ thống giao thông bằng cách đắp đường ngang đường dọc, tăng cường việc đắp đê khơi sông để phát triển nông nghiệp. Ở Thanh Nghệ gọi là trại xuất hiện nhiều tư diền trang, được đào thêm kênh Trần kênh Hào...

Năm 1248, phần lớn các tỉnh được đắp đê quai vạc (Dinh nhì) nối đến tận biển, đặt các chức Chánh, Phó hè đê sứ để trông coi thường xuyên. Các hệ sông Cầu sông Thương quanh huyện Yên Dũng cũng thực hiện chủ trương của triều đình đắp đê phòng lụt. Trong quá trình nhân dân Yên Dũng đắp đê sông Cầu có xảy ra một tai nạn, khiến cho nhân dân dời dời nhờ ơn Trần Thủ Độ đã cứu thoát.

Theo tấm bia đá ở Dèn Cầu thuộc xã Hương Tho và lời kể của cụ Nguyễn Văn Thông ở xóm Yên Tập Bến, cụ Khoa, tự Lương Văn Dòn ở thôn Hương Tho thì khoảng năm Quý Hợi (1263) Trần Thủ Độ đến kiểm tra dồn dốc việc đắp đê sông Chàu, thi đến huyện Yên Dũng thì thấy một đoạn đê dài chưa đắp xong. Ông trích văn sớ tại thi các huyện quan xã quan tau rằng: "Còn đoạn đê này đắp dở dang, vì dân phu ở đây sợ hãi con sơn xà trong núi Nham Biền thường ra ăn người. Năm ngoái mới một người bị nó bắt, năm nay nó to lớn, lại có đông người kéo đến để bị nó ăn quen mùi, nên ngày nào nó cũng lao ra. Nó to dài nên ai cũng sợ không dám đánh đuổi."

Nghe xong lời tau, Trần Thủ Độ phân vân vì chưa thấy tận mắt sự thực như lời tau, nhưng nếu dùng uy quyền buộc dân chúng ra đắp đê, nhỡ xảy ra chuyện như lời tau thì sự nhân đức rời lại phải ăn hận!

Trần Thủ Độ đang vừa phân vân vừa cùng đoàn người đi dừa ra đê thì bỗng con sơn xà rất to dài lao nhanh ra, bắt ngay cõi cung nữ theo hầu. Trần Thủ Độ sai các vệ sĩ cùng dân làng, xông đuổi nhưng chẳng bắt được... Mọi người liền lánh nơi xa và Trần Thủ Độ truyền cho quân dân chức dịch địa phương làm theo cách của ông như sau: Hàng ngày đi các chợ các thôn mua hết số trứng vịt trứng gà xuất tiền từ công quỹ ra mua. Mua được bao nhiêu trứng bỏ vào nong vào thùng, đặt vào chỗ con sơn xà thường tìm đến. Cứ làm như vậy, sau năm ngày thấy hiện tượng gì thì tiêu lùn.

Mấy hôm sau, con trán lao ra không tìm thấy người, nó ngồi mồi trứng tanh, liền ăn hết trứng. Các quan địa phương về tâu lên Trần Thủ Độ, ông mừng thầm coi như có thể dắc kế. Ông liền sai người cấp tốc đi tìm mua các thứ chất độc như *Hoàng nàn*, *thạch tín*, cỏ độc già nhỏ thành bột, hét bột ruột trứng rồi nhét bột độc vào, xếp vào thùng vào nong đặt ra chỗ cũ... Quả nhiên lần này con trán khổng lồ ăn chưa hết trứng thì đã lăn kềnh ra chết.

Tin truyền đi, mọi người vui mừng kéo ra xem, ai cũng kính phục và đến trước mặt Trần Thủ Độ sụp lạy cảm tạ. Đặc biệt những gia đình có người bị trán giết, họ lạy tạ Trần Thủ Độ xong, lại xông ra đánh đập vào đầu con trán cho hả. Từ sau đó, đoạn đê dập dở được hoàn thành, các huyện quan xin khắc bia ghi ơn và xin giữ lại bộ xương trán làm lưu niệm.

Năm 1268 Trần Thủ Độ mất, dân chúng dựng ngôi đền gần đê thuộc địa phận thôn Hương Tảo, thường gọi nôm na là *Dền Cầu* thờ Trần Thủ Độ. Bên cạnh đền ấy lại xây ngôi đền nhỏ hơn thờ cô Cung nữ bị trán ăn. Tương truyền cô ấy vốn là cung nữ yêu quý nhất của Lý Chiêu hoàng. Dân xây đền, dựng bia ghi công ơn, sám do tế khi đê thờ phượng. Trong số đờ tổ, có hai cây quạt thờ làm bằng xương sườn con trán, cầm hai bên khám thờ Trần Thủ Độ. Theo lời cụ Kim cụ Dòn trước đây kể thì hai cây quạt đó, đến cách mạng Tháng Tám vẫn còn. Bia đá thì nhiều, nhưng phần lớn đã mất mát hoặc đổ xuống sông, nay chỉ thấy hai bia. Một bia dựng năm Ất

Mão niêm hiệu Cảnh Thịnh thứ 3 (1795), một bia dựng ngày 24 tháng 11 năm Tự Đức thứ 26 (1874). Nội dung các văn bia đều có phản ánh sự kiện này

### III. Lễ hội hàng năm ở đền Cầu.

Đền Cầu (tên chữ là đền Hương Thảo thuộc huyện Cố Dung của Kinh Bắc, sau thuộc tổng Xuân Thảo huyện Việt Yên tỉnh Bắc Ninh, sau lại tách ra lập tỉnh Bắc Giang). Đền gần bờ sông Cầu phía huyện Việt Yên/ Yên Dũng, cách đó một quãng có ngọn núi nhỏ gọi là núi Cầu ở rìa hệ núi Nham Biền.

Lễ hội hàng năm của Đền Cầu tổ chức vào Mồng Sáu tháng Giêng Âm lịch. Sau khi tế có diễn lại hai trò cổ, gọi là Trò giết trán và Trò đuổi quốc. Vào trò giết trán, thì ông chủ tế ném cái bị cối, trong đó đựng mấy quả trứng nhét đầy vôi vào. Tiếp sau ông chủ tế có khoảng ba bốn chục người tay cầm gậy gộc, chiêng trống, sành la chạy theo ông chủ tế (chạy chậm thôi). Mọi người vừa chạy vừa hô hét, khua chiêng đánh trống... Chạy đến Cầu Cán thì dừng lại. Ông chủ tế khấn mấy câu (bài văn khấn nay đã mất) rồi mọi người quay trở lại, đi thông thả bước vào đền Trần Thủ Độ lạy tạ.

Trò thứ hai là Trò đuổi quốc. Tương truyền khi có cung nữ bị trán bắt, vệ sĩ triều đình và dân làng đuổi thi nó mới ăn hết một chân, mọi người tiến đến nơi thi trán đã bỏ đi, chỉ có con chim quốc đang moi mót cõi cung nữ. Dân đem thi thể về mai táng và theo lệnh bà Lý Chiêu Hoàng, dựng đền thờ cô để hàng năm hương lửa tưởng niệm. Do đó mỗi lần tế có diễn trò đuổi quốc.

Tổ chức này thường có một trai khỏe mặc quần áo màu đen như chim quốc, nghe một hồi ba tiếng trống hiệu thi dân làng cầm gậy gốc đổ ra la hét đuổi theo. Người mặc áo quần đen chỉ được chạy lom khom, không thẳng người, tựa như con quốc lùi. Khi chạy đến Cầu Cát thì phải nhanh chóng chui xuống gầm cầu, nếu chậm chạp sẽ bị dân đánh gậy vào chân. Các trò diễn theo tục lệ trên truyền mãi đến cách mạng Tháng Tám...

Trong số các câu đối ở đền thờ Trần Thủ Độ, có câu đối ca ngợi công đức như sau:

*Trí thύ dộ dân, thịnh đức thiên thu hương hòa  
tại;*

*Sát xã cứu thế, kỳ công vạn cổ thạch bi truyền.*

Các sự tích trên con dài dòng, ai muốn tìm hiểu thêm xin tìm đọc *Cố Dũng linh tích, Bắc Giang tinh thần tích, Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam do Viện nghiên cứu Hán Nôm xuất bản năm 1991*, trang 347